

Jeppe deler sine oplevelser i Australien

Ankommet til Australien og første indtryk af det enorme land.

En verden af nye oplevelser. Det er hvad man opdager langt ude i ingenting her i det vestlige Australien. Vilde dyr og dårligt signal i en grad man ikke forstår, før man lever i det. Samtidig er der er utroligt dygtige hunde, jeg allerede har haft meget glæde af at måtte arbejde med

En af de mange flotte strande i Fitzgerald River National Park



Aftensolen fra terrassen af den lille hytte jeg bor i



En normal arbejdsdag. Rengøring af kornsiloer.



Et sæt der allerede er brugt masser af timer med



800 ud af de 6000 får der er på ejendommen. Jeg fik æren af at skulle øremærke dem, det tog sin tid



Nogle af de utrolige dyr, jeg har været så heldig at se her den første måned



2 MÅNEDER ER NU GÅET

Der er ved at være kommet rytme i hverdagen. Langt ude i ingenting, langt væk fra det meste af verdens befolkning og alverdens virusser. Herude opstår liv og læring for udenlandslystne unge som mig selv. Og det er så, hvad man får. Oplevelser man ikke kan forestille sig at kunne opsnuse andre steder. Fantastiske anderledes natur og kultur åbenbaringer, dog ofte med den lille tanke, at derhjemme er alligevel bedst.

Udsigten er ikke så dårlig fra sådan et lille bjerg. Det er størrelsesmæssigt ikke i nærheden af Mount Everest, men derfor var der stadig enormt langt til toppen.



De flotte solnedgange er utallige.



Selskab i traktoren er slet ikke dårligt.



Et billede af et af de mange såkaldte vejtog, der hver dag kører i stort antal rundt i Australien. Gad vide hvordan de ville håndtere danske forhold. Dette sæt er med små hundrede baller.



Støvhvirvel, høtyv eller dust devil kald den hvad I vil. Det er et vildt syn, og selvom det er langt fra kræfterne bag en tornado, er det noget, der giver én følelsen af at være usammenlignelig med naturens kræfter.



Giver et godt indtryk af hvor tørt der er hernede.



På størrelse med en negl, men stadig en af Australiens og dermed også verdens mest giftige edderkopper. Man vænner sig hurtigt til at holde øje med, hvor man sætter hænderne.



Fåreklipning før og efter, der er nok at tage af. I baggrunden står de (for landbrugsfaglige udøvere) velkendte kornsiloer. Arbejdet med hundene er fascinerende, utroligt både nemt og effektivt, og supersjovt.



Strandede er fyldt med backpackers i det varme vejr.



FJERNERE START OG NÆRMERE SLUT, SITUATIONEN EFTER 3 MÅNEDERS TID

Temperaturen er faldene, idet at efteråret er godt i gang. Der er stadig masser af arbejde. Corona virussen er stadig ikke og har ikke rigtigt været særlig mærkbar på noget tidspunkt. Lidt restriktioner om ikke at bevæge sig for meget rundt i landet, men det er så også det, jeg har kunnet mærke.. Dette er kun for mit vedkommende, jeg ved at andre rundt i landet har været noget mere ramt. Jeg er vel bare heldig.

Bilejer? Jaa to dage måtte der gå, før at planerne om at rejse rundt i landet med bus, blev noget så udskiftet med et røverkøb af en bil.

Godt nok kommer man kun 7 km rundt på literen, når man kører 3.0L V6, men når man så kan tanke til 5 kroner literen, så går alt jo op i en højere enhed



Aftenhimlen bliver ikke flottere end dette.



Palmerne står høje langs strandene.



En weekend gik med spredning af gødning på 800 ha. Lækkert sæt til samme.



Der er ingen halmvogn, til gengæld en gammel lastbil perfekt til formålet. Halmen bliver fordelt rundt omkring for fårenes skyld.



Hvis man tager de fedeste, mest vilde lastbiler på de danske veje, så er det cirka deromkring australske lastbilers udstyrs liste starter. De er kæmpestore, kører med enorme mængder af last, har horn der lyder som færges og lys som på et fodboldstadion.



Dyrenes verden hernede udfolder sig stadigt mere og mere. Her er billeder af et stort flot pindsvin, et kæmpe termitbo og huller fra vilde kaniner.



4 MÅNEDER, STADIG NYE INDTRYK BÅDE INDEN- OG UDENFOR ARBEJDE

Stang, hjul, og varmt tøj var medbragt til en af mine top-3 vildeste oplevelser nogensinde.

Min chef's gode ven, tog mig med til stranden en fredag aften og nat for at fremvise en storslået og enkel australsk fiskeriform.

I nattens mørke under en stjernedækket himmel var jeg så heldig, en stor flad klippert af en pigrokke ville heldigvis lege og gav mig en aldrig forglemmelig kæmpe oplevelse.



Stadig nye dyr der viser sig frem



Læmningsæsonen har haft sit højdepunkt her i maj og er nu mere eller mindre ovre med et par tusinde nye lam dansene rundt på de store arealer.



Hegnsnedtagning og opsætning er et endeløst job, når der er hegn på kryds og tværs af 4000 ha.



Såning, fordi der "kun" har været små 2000 ha at så, er både startet og sluttet i maj. Sået på ca. 3 uger med sættet på billedet.



Lastbil brugt til at køre såsæd og gødning mellem siloer og såsæt.



5 MÅNEDER. TÆNK AT DET SNART ER SLUT

Denne sidste måned har været fuld af vilde oplevelser, oplevet på en 3 ugers roadtrip. En roadtrip delt med min gode ven og kollega Marco samt en masse crazy backpackers.



Verdens største fisk, ja det er hvad hvalhajen er. En søndag var reserveret for hvalhajstur på Ningaloo reef i Exmouth. 7 timers tur med 2 måltider, snorkeling på forskellige rev og oplevelsen at svømme med en enorm fisk midt i oceanets ingenting.



Karajini national park er et kæmpe område med de smukkeste steder man kan forestille sig. Dybe og lange slugter med vand og vandfald alle steder.



Dagen før skydive blev der hygget lidt med 2 timers ræs rundt i en kæmpe sandkasse.



Selvfølgelig mit faldskærmsudspring. Det overgår alle forlystelser jeg nogensinde har prøvet. Et lokum af et fly, der kun lige kunne holde sig i luften, fik os på en halv time højt nok op til start af springet. Det at hoppe ud i absolut ingenting er den vildeste og mest dødvækkende følelse man kan forestille sig. Et minuts frit fald med 200 kilometer i timen, efterfulgt af den mest stille og smukke 5 minutters faldskærms svævning langs den hvide strand med intenst blå vand.



Fra Kalbarri national park ses her hvad kaldes the nature window.



En kæle kænguru fra en gård vi overnattende på en enkel nat. En nat jeg tilbragte under den australske stjernehimmel i et af mange udendørs badekar.



Dette er den lejede Nissan Navara der blev overnattet og kørt i under hele turen.



En statue set i Tom Prize. Western Australia